

HUSBY – SDR. NISSUM – THORSMINDE KIRKEBLAD

58.årg.

Januar – Februar – Marts - April

Nr.1

Prædiken til 1. søn i advent 2016

Advent betyder ”komme”. Jesus kommer til os, ridende ind i vort kirkeår. Som han rider ind gennem porten til Jerusalem, sådan ønsker Han at ride ind til enhver af os. På mange måder er det mærkelig begivenhed, indtoget i Jerusalem. Jesus var på dette tidspunkt i sit liv en kendt skikkelse. De fleste havde hørt om Ham. Men selv gjorde Jesus alt, hvad Han kunne for at undgå at blive hyldet og tiljuble. Ofte hører vi, at Han trækker sig tilbage. Han nærmest flygter fra folkemængden. Da Han bespiser en stor folkeskare med 5 brød og to fisk, så vil de bagefter gøre Ham til konge. Men han går hurtigt sin vej. Og mange gange, når Han har gjort et under, ved at helbrede fra sygdom og død, så forbyder alle dem, som er tilstede at fortælle om det til nogen. Jesus vil ikke, at det skal afsløres, hvem Han er. Ikke før tiden er inde.

Og det er den, da han endelig kommer til Jerusalem sammen med disciple for at fejre påske. Nu opfører Han sig pludselig helt anderledes. Nu gør Han intet for at skjule sig. Han tager nu selv initiativet. Han sender bud efter et æsel, sætter sig op på det og rider mod Jerusalem. Som en konge, der holder indtog.

Folkeskaren som følger med Ham og tilskuerne langs med vejen forstår straks meningen. De breder deres kapper ud på vejen foran Ham. De svinger med palmegrene i luften og råber de gamle hyldestråb, som de kender fra oldtidens beretninger. For det folkeskaren så her, kunne de lide. Sådan var det nemlig blevet fortalt gennem generationer – at en konge en dag ville komme og indtage byen - og blive modtaget af folkets hyldest. Det var noget man havde ventet på og glædet sig til i det jødiske folk. Og det var netop sådan, at det skulle foregå.

Nu ved vi selvfølgelig ikke, hvad folkemængden i Jerusalem inderst inde tænkte den dag for længe siden. Om de virkelig forventede, at en ny og herlig tid, var ved at bryde frem eller om de blot lod sig rive med af stemningen. Få dage senere, da det var blevet påske råbte de jo noget helt andet op i ansigtet på Jesus. Folkeskarens troskab stak ikke så dybt. Det viste sig jo, at Han ikke lavede om på noget. Han var slet ikke den konge de havde håbet på. Han duede ikke til noget som helst. Han var en stor skuffelse.

Set udefra var det en kæmpe fiasko. Den helt store fejltagelse fra Jesus. Det som skulle have været højdepunktet, da Han endelig viste hvem Han var, da Han selv skabte situationen, da Han fremprovokerede folkestemningen, da Han selv satte det i gang, som skulle gøre Ham til konge, - da blev det eneste synlige resultat, at det jødiske råd

og romerne blev enige om at få Ham ryddet af vejen. Men Jesus vidste udmærket, hvad gjorde. Han vidste godt, at Han ikke var den konge folkeskaren drømte om. Han var noget langt større. Han var helt klar over, hvad der i virkeligheden ventede Ham. Han vidste, at det han skulle bestige ikke var en kongetrone, men et kors.

Gennem historien er der mange der fundet det latterligt, at Jesus kommer ridende på et æsel. Kunne Han ikke have valgt noget andet der havde aftvunget mere respekt? Men med denne historie om Jesu indtog på æselryg, fortæller Bibelen os om, HVEM Gud er. Alle de spekulationer og tankespind vi gør os om, hvor vidt Gud overhovedet findes, det beskæftiger Bibelen sig slet ikke med. Den forudsætter at Gud ER til.

Men den vil fortælle os, hvem Gud er. Og det gør den ved at lade Jesus der fødes, – ikke ind i en fornem familie, men i en fugtig stald af en fattig ung pige. Ved at lade Ham ride ind på et æsel og lade Ham dø for os imellem to røvere på et kors. Sådan, siger Bibelen, er Gud den almægtige, Himlens og jordens skaber.

Det kan godt være at havde gjort mere indryk, hvis Jesus var kommet til os på en anden måde. Hvis Han som kejsersøn var kommet til verden i et fornemt palads, eller hvis han som muslimernes profet, Muhammed var draget gennem byen med sværd i hånd, i spidsen for en hær, og havde hugget dem ned som ikke ville følge Ham. Men et træ, skal kendes på dets frugt. Og et menneske på sine gerninger. Og Gud kender vi gennem den måde Han kommer til os på.

Vi skal høre denne historie, her på kirkeårets første søndag, fordi vi hver eneste søndag året rundt skal mindes om, hvem Gud er. At Gud ikke er en lunefuld tyran, der hersker og styrer os vha. trusler og åg. Historien om indtoget i Jerusalem, fortæller derimod om en Gud, der vi være vor bror og lidelsesfælle, - en som ikke lader sig standse af noget for at være dem Han elsker nær. En Gud, der ikke som i fortællingen om Noahs ark, drukner mennesker og dyr, men tværtimod en Gud, der selv springer på hovedet i vandmasserne, og lader sig gå til bunds sammen med hele menneskeslægten, for at ikke en eneste af os skal være alene selv i det dybeste dyb. Og det budskab er så enestående, at det fortjener at blive prædikeret søndag efter søndag. Og derfor skal vi høre det netop i dag, 1.søn i advent, fordi det skal stå som overskrift for hver eneste gudstjeneste året rundt.

Så Jesus vidste godt, hvad han gjorde den dag foran Jerusalems byport. Det var hans måde at fortælle på, at han virkelig var Guds søn, - kongen over alle konger. Men samtidigt fik han sagt, at hans kongedømme ikke er af denne verden, men af en helt anden verden.

Hvor findes hans kongedømme så? Det findes her hos os. Hans kongedømme eksisterer stadigvæk. Det findes her i vores gudstjeneste. Det er et rige som ikke er af denne verden. Vi kan ikke se det, - det er usynligt. Men det findes i brødet og vinen, som vi får når vi går til alters. Og det findes i dåbens vand. Vand, brød og vin. Det findes i de Ord, som vi hører her i kirken. I det kommer han til os, Ikke fornemt, ikke med brag og bulder eller store armbevægelser. Men sagtmodigt, dvs. uden tvang.

Jamen, hvordan kan vi så vide, at de ord vi hører virkelig er kristendom og ikke alt muligt mennesker har fundet på? Det kan vi vide fordi, at det er et budskab som vi ikke kan sige os selv. Vi mennesker tror altid, at kristendom er noget med, at kun, hvis du er rigtig og dygtig og ordentlig, så får du løn og kommer i himlen, men hvis du er forkert og håbløs, så får du straf og kommer i helvede. Det er den logik vi kender fra beretningen om syndfloden. At Gud er en, som straffer de onde og belønner de gode, og derfor måtte Gud udrydde alle jordens mennesker, på nær nogle enkelte, fordi ingen af os er i stand til at leve op til Hans krav. Beretningen om Jesu indtog i Jerusalem er i virkeligheden den helt modsatte historie. Det er fortællingen om Gud, som drager ind og dør sammen med alle os jordens gudløse mennesker. For at Han kan være der, hvor vi har mest brug for Ham, når det kommer til stykket. Evangeliet om Kristus og hans komme taler ikke om belønning til vinderne, men om frelse for alle os, der uden Ham ikke havde en eneste jordisk chance.

Advent betyder komme. Jesus kommer til os. Sådan skal det forkyndes søndag efter søndag, at Himlens og jordens skaber, Han kommer som den, der ikke syner af meget, - Han kommer akkurat som du og jeg, til os sårbare, skrøbelige, bange, dødelige som vi er. Men netop der i vor sårbarhed, skrøbelighed, angst og død vil Han møde os som bror og ven og gøre fælles sag med os. Det er vor trøst. Der er ingen anden trøst i livet. Lad os da hæve hovedet, fatte livsmod, og gå det nye kirkeår i møde på det ord!
Glædelig advent! AMEN

Døbte

Husby kirke:

Nanna Vang Follesen, Svenstrup

Sdr. Nissum kirke:

Magnus Engelbrecht Kyed Madsen, Holstebro

Thorsminde kirke:

Silas Kroman, Thorsminde

Avgust Brun Tolbod Svenningsen, Tarm

Plejehjemsgudstjenester på Center Vest

Tirsdag d.17.01. kl.14.30

Tirsdag d.08.02. kl.14.30

Tirsdag d.14.03. kl.14.30

Tirsdag d.18.04. kl.14.30

Alle er velkomne

Menighedsrådsmøder

Torsdag den 19. januar

Mandag den 20. marts

Tirsdag den 25. april

Møderne er fælles for Husby og Sdr. Nissum/Thorsminde menighedsråd og afholdes i præsteboligen. Møderne er offentlige

Kirkerne har fået hjemmeside. Her kan ses mange forskellige informationer og der vil altid være opdateret gudstjenesteliste

www.husby-kirke.dk

www.sdrnissum-kirke.dk

www.thorsminde-kirke.dk

GUDSTJENESTER

		Husby	Sdr. Nissum	Thorsminde
08.01	1.s.e.h.3.k	09.00 JWA	---	---
15.01	2.s.e.h.3.k	---	09.00	10.30
22.01	3.s.e.h.3.k	09.00	10.30	---
29.01	4.s.e.h.3.k	10.30	---	16.00
05.02	Sidste s.e.h.3.k	---	16.00	09.00
12.02	Septuagesima	09.00	10.30	---
19.02	Seksagesima	---	---	09.00 JWA
26.02	Fastelavn	16.00	19.30	---
05.03	1. søn. i fasten	09.00	---	16.00
12.03	2. søn. i fasten	---	10.30	09.00
19.03	3. søn. i fasten	10.30	16.00	---
26.03	Midfaste	09.00	---	10.30
02.04	Mariæ Bebud	---	09.00 JWA	---
09.04	Palmesøndag	10.30	---	09.00
13.04	Skærtorsdag	09.00	10.30	---
14.04	Langfredag	---	09.00	10.30
16.04	Påskedag	11.00	10.00	09.00
17.04	2. påskedag	---	---	10.30
23.04	1. s.e. påske	16.00	09.00	---
30.04	2. s.e. påske	---	---	09.00 JWA

D.7.-8.januar, 18.-19.februar, 2.april samt 29.-30.april passes embedet af Jesper Wiborg Andersen (JWA), Staby, tlf. 9749 1081

Kirkebetjeningen

Husby: Graver/kirketjener Niels Jørn Sandholm. Tlf. 97495633 - 40177997

Kirkeværge: Henning Frederiksen Tlf: 97495451. Formand Tage Andersen Tlf. 20330629

Sdr. Nissum: Graver/kirketjener Tove Nøddebo Mortensgaard Tlf. 26651137

Kirkeværge Kirsten Bendtsen Tlf. 22734114. Formand Anette Lillevang Tlf. 97495657

Thorsminde: Graver/kirketjener Janne Kristensen Tlf. 21429110

Kirkeværge: Stinne Sørensen. Tlf. 30134782 Formand Anette Lillevang Tlf. 97495657

Kirkesanger: Anette Yde. Tlf. 97141319 – 23632364

Organist: Hanne Ørnbjerg. Tlf. 97492141 og Ole Toft 40454003

Sognepræst: Jakob Sandal tlf. 97495108



Kirkehøjskole

Lørdag den 21. januar 2017 i Staby Sognegård

Foredragsholdere:

Lektor Michael Böss & kultur – og kirkeminister Mette Bock

Program:

09.00 Gudstjeneste i Staby Kirke.

10.00: Morgenkaffe i Staby Sognegård.

10.30 Foredrag v/Michael Böss: "Kristendom og danske værdier: Mit arbejde som kurator for Danmarkskanonen".

11.30: Frokost

12.45 Foredrag v/ Mette Bock: "Frihed og Folkekirken".

13:30: Kaffe og afrunding.

Af hensyn til køkkenet bedes man tilmelde sig senest den 14.januar til Ane Thomsen, - 9749 2341 eller 2910 2923 – anethomsen2@yahoo.dk

Der betales 100,- kontant på dagen.

Alle er velkomne

Med venlig hilsen menighedsrådene i Husby - Sønder –Nissum – Thorsminde, Ulfborg, Tim – Stadil – Vedersø, Gørding – Vemb – Bur, Staby – Madum sogne.

