

# HUSBY – SDR. NISSUM – THORSMINDE KIRKEBLAD

---

59.årg.

November – December – Januar - Februar

Nr.1

---

## Den rige mand og Lazarus

*Prædiken 1.søn. e. trinitatis 2017 – Lukas 16, 19-31*

Det som gør Vor Herres ord til et evangelium, til et glædeligt budskab, er, at det ikke er noget vi har fundet på. Det er ikke noget vi kan sige os selv. Det kommer til os - fra Gud, med et budskab fra Ham til os. Et budskab som ikke ændrer verden, ikke skaber et bedre samfund, ikke skaber retfærdighed, ikke gør, at der ikke er forskelle på rige og fattige, men befrier os fra de byrder vi lægger på os selv, ved at vise os, at den virkelige sandhed om os, den findes ikke i alt det vi tror, at vi skal bygge vort liv på og som vi gør til sandheden om os selv: dvs. magt, rigdom, status, anerkendelse, succes. Den virkelige sandhed om os er, at vi er, hvad vi er i Guds øjne. Og tager vi det til os, tror på det, forsøger at leve på det, åbner os for det så Helligånden kan lade det blive det vi klynger os til så har vi det evige liv. Evangeliet tager alt det fra os som vi gør til Gud. Dømmer det. Og lærer os kun at lade Gud være Gud. Dvs. den vi skylder alt, den vi bygger vort liv på. Det var det den rige mand i lignelsen ikke gjorde. Han byggede sit liv på sin egen rigdom og status. På sig selv. Det var hans synd. At han lod noget andet end Gud være Gud. Han forspildte sit liv. Ikke ved at være rig. Men ved at være blind.

Lignelsen om den rige mand og Lazarus har altid voldt problemer. Fordi den umiddelbart virker så uevangelisk. Der var en rig mand og en fattig. På en meget kontant måde bliver de stillet ved siden af hinanden. Den ene i herlighed, den anden i jammer og elendighed. Den rige mand levede et liv i luksus og vellevned. Han havde alt. Han havde opnået det hele. Men den anden, Lazarus lå blot ved den rige mands dør, - ussel og forladt, fuld af sår. Sådan er livet ubarmhjertigt og uretfærdigt.

Så dør de begge to. Sådan er livet også. Ingen går fri. Døden gør os alle lige, - lige døde. Men alligevel var der i døden også forskel på den rige mand og Lazarus. Både en indre og en ydre forskel. Udadtil ligger forskellen i ordene om Lazarus: Han døde. Der står ikke mere end det. En morgen fandt man ham død, og så blev han fjernet. Men den rige mand derimod, - om ham står der: "Han døde og blev begravet". Det er en vigtig forskel. For det var en stor dag i byen. Alle der var noget, alle der havde betydning var mødt op. Og præsten holdt en gribende tale om, at den rige mand var en af samfundets støtter, som gennem flid og dygtighed var nået til tops. At han nok havde været rig, men han havde stadigvæk et varmt hjerte for de fattige, i mange år havde han fundet sig i at der lå en fattig ved hans port, og han sørgede endda hver dag for at den fattige fik nogle af resterne fra hans bord. Og på den måde sagde præsten, kunne alle jo også se, at den rige mand også var en from mand, der kendte budene om at vise

barmhjertighed og give almisse. Og det var den ydre forskel imellem de to. Men der var også en anden forskel.

Og her kommer overraskelsen. I det hinsides var rollerne byttet om. Nu var det Lazarus som var den rige. Og nu var den rige blevet til en fattig tigger. Nu var Lazaruskommet til tops, - han lå i Abrahams skød, - han lå til bords med Abraham, - og nu var det den rige som lå ved porten til Gudsrigets herlighed, sultende, tørstende, forpint- og kunne ikke komme ind.

Hvorfor ender den rige mand som han gør? Han gik ikke fortabt fordi han var et særligt dårligt menneske. Præsten nævnte alle hans gode sider i talen ved hans begravelse. Og vi hører også at han i dødsriget endda tænker på sine fem brødre der stadigvæk var i live. Han vidste at de ikke var bedre end ham. Han vidste at de ligesom ham selv ikke tog Moses og profeterne alvorligt, når de talte om at elske Gud af hele sit hjerte og elske sin næste som sig selv. Så den rige mand beder om, at der må blive sendt et budskab til dem, fra ham, så de virkelig vågner op og forstår situationens alvor og omvender sig. Han er ikke et dårligt menneske. Han har jo omsorg for andre. Han bliver heller ikke forkastet fordi han var rig. Rigdom i sig selv er der ikke noget galt med.

Men den rige mand er fortabt, fordi han ikke ville have andet af livet end rigdom. Rigdom og status var blevet hans Gud. Han ville ikke have andet af livet, og han fik ikke andet end det. Han var rig, men kun på den rigdom som kan mistes. Han var rig på livets goder, men ikke rig hos Gud, Det, der skete i de dødes rige var ikke noget nyt. Den rige mand blev ikke først en fattig tigger der. Men i dødsriget afsløredes det for ham, at han allerede VAR fattig. Han blev ikke fortabt. Det blev blot afsløret, at han VAR fortabt.

Og Lazarus blev heller ikke frelst, bare fordi han havde haft det hårdt her i livet. Forklaringen på hans frelse ligger i hans navn. I alle de lignelser Jesus fortæller er Lazarus den eneste skikkelse som har et navn. Lazarus betyder: "Gud hjælper". Derfor blev han frelst. Midt i hjælpeløsheden troede han, at Gud hjælper. Midt i sin fattigdom var han rig hos Gud. Han havde ingen af verdens goder. Gud var hans gode. Heller ikke her skete der noget nyt i døden. Lazarus blev ikke rig. Det blev kun afsløret at han var rig. Han blev ikke frelst. Det blev kun afsløret at han VAR frelst.

Lignelsen om den rige mand og Lazarus handler altså ikke om noget efter døden. Det handler om, hvad der findes i dit hjerte her og nu. Hvad du bygger dit liv på. Hvad, der er din Gud. Hvad, der er det højeste gode for dig. Hvad er det du virkelig lever for? Hvad er det som har ultimativ betydning for dig, - som fylder dit liv med mening? Hvad i dit liv, fortæller hvem du er? Det kan være mange forskellige ting.

Evangeliet til i dag siger noget om, hvad synd er. Det er at bygge sin identitet på alt muligt andet end Gud. Man kan leve et nok anerkendelsesværdigt liv, holde alle budene, - som farisæerne der gjorde sig umage for at holde sabbatten, holde sig rene - og efterleve alt. Men alligevel fordømte Jesus dem. Fordi de ikke bygger deres liv på Gud, men på deres egne handlinger. Synd er at bygge sit liv på alt andet end Gud. Rigdom anerkendelse, status, - det er alt sammen ting som i sig selv ikke er dårlige, men du kan tage en hvilken som helst god ting her i verden og så snart du gør den til den afgørende ting i dit liv, - det ultimative for dig - så bliver

den dæmonisk, så bliver du afhængig af den, så bliver den din Gud, det dyrker og lader dit liv afhænge af. Og når noget som ikke er Gud gøres guddommeligt, så bliver det en afgud, - som altid ender med at ødelægge mennesket, fordi det ikke kan opfylde den længsel, eller det håb man har sat til den.

På den måde fortæller lignelsen på sin egen kontante måde, at alt i verden kan blive din afgud. Dit land, dit folk, dine børn, dit arbejde, når du gør dem til det altafgørende – til det ultimative for os – så bliver det til en afgud. Hvad er alternativet? - det er at vende sit hjerte mod Gud

Tage i mod sit liv hver dag fra Ham, -- Se det han skænker dig - se den næste, som ligger uden for din dør

Har jeg set? - og har jeg taget imod de mennesker Gud giver mig?

Nej, - jeg er trådt hen over Lazarus, men da må jeg tro på Ham som blev forkastet og lå med sår og døde, men kom tilbage fra døden. Han giver os hver morgen en ny mulighed for at vi kan lade ham og ikke os selv bo i vort hjerte.

**AMEN**

### **Plejhjemsgudstjenester på Center Vest**

Tirsdag d. 14. nov. - Tirsdag d 5. dec. - Søndag d.24. dec. - Tirsdag d.16. jan. -

Tirsdag d. 6. feb.

Alle dage kl. 14.30. Dog er den 24. dec. kl 9.30. Alle er velkomne

### **Døbte**

**Husby kirke:** Camilla Kronbak Nielsen, **Sønder Nisum kirke:** Magne Vølcker Spangsege, Vemb, **Thorsminde kirke:** Hugo Trakoonkarn Pedersen

### **Julekoncert– Händels ”Messias”**

Julekoncerten finder sted den 7. december 2017 kl. 19.00 i Ulfkær Kirke. Händels »Messias« opføres af Ensemble Zimmermann og Det Jyske Vokalensemble.

Billetter kan købes på Ticket-master (120 kr.) og i Blomster-Biksen i Ulfborg (100 kr.)

*Arr: Ulfborg, 'De vestlige Sogne', Staby -Madum Menighedsråd*

### **Julekoncert i Thorsminde med Bøvling - koret**

Torsdag d.14.december kl.19.00 i Thorsminde kirke

Bøvling – koret synger julen ind.

Efterfølgende er der kaffe i Mindbo-centeret, hvor Bøvling –koret også medvirker.

*Alle er velkomne.*

## Vandringer i mørket, - Åbenbaringer og håb

### **Allehelgensaften den 6. november i Husby Kirke iscenesat af Frans Winter – Odinteatret.**

Mange mennesker fra Nissum fjord området var med til Allehelgensaften på Nørre Vosborg i 2015. Sidste år blev Allehelgensaften fejret i Staby kirke, og i år er det i Husby kirke, for i 2018 at ende med en lysforestilling ved vandet i Thorsminde.

Projektet "Vandringer i mørket – Åbenbaringer og håb", handler om fortællinger, forestillinger, historier, billeder og tro fra egnene langs Nissum fjord. Det hele er en del af et 4-årigt projekt med forskellige begivenheder, der skal fokusere på kulturen i Nissum Fjord området.

En ung italiensk kunstner, Selene D'Agostino, besøgte for tre år siden Nissum Fjord og kirkerne ved fjorden og var fascineret af landskabet, skibene, kirkerne og skibene i kirkerne – og forbandt dem med processioner med lys gennem landskabet. Frans Winter fra Nordisk Teaterlaboratorium (Odin Teateret) har sammen med Nissum Fjord netværket arbejdet videre med ideerne

### **Program Allehelgensfejring d.6.november**

Kl. 19.00: Velkomst og udlevering af lys ved Husby Efterskole/Sognegård.

Kl. 19.10: I samlet flok går vi en lille tur via Husby Klitplantage og til kirken, suppe undervejs.

Kl. 19. 45 ca. – 20.30: Husby Kirke. Fortælling, musik og sang af voksne og unge fra Husby området stemningsfyldt sammensat af Frans Winter.

Efterfølgende er der kaffe i Husby Sognegård.

*Alle er velkomne.*

Venlig hilsen

**Odin Teatret, Nissum Fjord Netværket, Husby Sogneforening, Husby Efterskole og Husby Kirke**

### **Kirkehøjskole d. 13. Jan. 2018 i Ulfborg**

"Fra urtid til nutid. Tur/retur. Kristendommens sanselige udtryk i billedkunst og musik".

Program:

9.00: Morgensang i Ulfkær Kirke

9.45: Kaffe i Ulfborg Sognehus

10.15: "Kunsten i de danske kirker". Foredrag ved kunsthistoriker Tine Kragh.

12.00-12.45: Frokost

13.00 Foredrag med sang med professor Erik A. Nielsen

14.30 Tak for i dag

**For yderligere information se Ugeavisen**

## GUDSTJENESTER

		<b>Husby</b>	<b>Sdr. Nissum</b>	<b>Thorsminde</b>
05.11	Allehelgen	09.00	16.00	10.30
12.11	22. søn. e. trin	10.30	---	16.00
19.11	23. søn. e. trin	---	10.30	09.00
26.11	Sidste søn. i kirkeåret	16.00 JWA	---	---
03.12	1. søn. i advent	19.30*	16.30	13.30*
10.12	2. søn. i advent	10.30	---	09.00
17.12	3. søn. i advent	---	10.30	---
24.12	4. søn. i advent/Juleaften	14.00	15.00	16.10
25.12	Juledag	09.00	---	10.30
26.12	Anden Juledag	---	10.30	---
31.12	Julesøndag	09.00 JWA	---	---
01.01	Nytårsdag	---	---	16.00
07.01	1. s.e.h.3.k	---	09.00 JWA	---
14.01	2. s.e.h.3.k	10.30	---	16.00
21.01	Sidste s.e.h.3.k	---	10.30	09.00
28.01	Septuagesima	10.30	09.00	---
04.02	Seksagesima	09.00	---	16.00
11.02	Fastelavn	---	09.00	10.30
18.02	1.s.i fasten	09.00 JWA	---	---
25.02	2.s i fasten	---	10.30	09.00

*\*Ved gudstjenesterne 1.søn i advent medvirker konfirmanderne*

*D.25.-26.november, 6.-7.januar, samt 17.-18.februar henvises der til sognepræst Jesper Wiborg Andersen, Staby, 97491081*

### **Kirkebetjeningen**

*Husby:* Graver/kirketjener Niels Jørn Sandholm. Tlf. 97495633 - 40177997

Kirkevæрге: Henning Frederiksen Tlf: 97495451. Formand Tage Andersen Tlf. 20330629

*Sdr. Nissum:* Graver/kirketjener Tove Nøddebo Mortensgaard Tlf. 26651137

Kirkevæрге Benny Petersen Tlf. 97495626. Formand Anette Lillevang Tlf. 97495657

*Thorsminde:* Graver/kirketjener Janne Kristensen Tlf. 21429110

Kirkevæрге: Stinne Sørensen. Tlf. 30134782 Formand Anette Lillevang Tlf. 97495657

Kirkesanger: Anette Yde. Tlf. 97141319 – 23632364

Organist: Hanne Ørnbjerg. Tlf. 97492141 og Ole Toft 40454003

Sognepræst: Jakob Sandal tlf. 97495108

