

HUSBY – SDR. NISSUM – THORSMINDE KIRKEBLAD

59.årg.

Marts – April – Maj – Juni – Juli - August

Nr.2

Kornet, der vokser af sig selv

Prædiken seksagesima 2018, mark. 4, 26-32

Jesus bruger et billede fra naturen, til at forklare os, hvordan Gud skaber tro. Med Guds rige er det ligesom med en landmand, der har tilsået jorden. Når han har gjort det sover han og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved, hvordan. Og pludselig en dag kan han høste. Når en landmand hører denne lignelse, vil han måske undre sig. Tænk, hvis det var så let. Bare at tilså sin jord, og så vente. I det Jesus siger, kunne det lyde som, at landmandens arbejde ingen betydning har. Men det er ikke det Jesus vil sige. Han ved godt, at det ikke er nok bare at tilså jorden, og så lade den passe sig selv. Landmanden må pløje sine marker, sørger for at holde den fri af ukrudt, sørge for vand. Alt det ved landmanden noget om. Men det vigtigste, det som giver det hele mening, det at kornet kan spire og gro, - det sker af sig selv, uden at vi mennesker ved noget om det.

Det er ikke landmanden, som får kornet til at spire. I kornets vækst er det noget han ikke har kunnet ordne, men som har ordnet sig - helt - af sig selv. Landmanden kan gøre forholdene gunstige, ved at give kornet de rette livsbetingelser. Men det, der får kornet til at gro og vokse er givet på forhånd. Det er en del af kornets DNA. Det vokser automatisk, af sig selv.

Og det er ikke anderledes i dag end for 2000 år siden, selvom landmænd i dag kender langt flere enkeltheder om kornets vækst end man gjorde på Jesu tid. Flere og flere detaljer ved vi om alting på snart alle områder. Men hemmeligheden bag ved alting, den kender vi ikke mere til, end man gjorde dengang. Og det gælder hele tilværelsen. Og det er det Jesus vil pege på. Han vil ikke belære os om landbrug, men om Gud og Guds rige. Han vil have os til at se, at der er noget i tilværelsen som er givet os på forhånd, og som er forudsætningen for alt det vi kan udrette. Han vil vise, at der er noget som *ikke* er op til os. Selve det at noget kan spire og gro, uden at vi ved hvordan det er et under fra Gud, her har vi ingen magt, men er magtesløse.

Som vi sang i Brorsons salme: **”Gik alle konger frem på rad, I deres magt og vælde, De mægted ej det mindste blad, At sætte på en nælde”** (DDS 15). Uanset, hvor stor en konges magt er, uanset hvor klog videnskaben i dag er, så er dette, at der overhovedet er noget som hedder liv og vækst, noget de ikke kan forklare.

Tænk på barnet der vokser i sin mors liv. Det har sin egen vækst som forløber på samme måde som det altid har gjort. Det begynder som noget småt, men ender som et menneske. Eller tænk på alle vore bekymringer og anstrengelser for at vores børn lærer noget. Når man underviser kan man godt blive i tvivl om, om man overhovedet bliver forstået og om alle ens anstrengelser overhovedet nytter noget. Men lige der lyder Jesu ord til os. For med sin lignelse om bonden der sår kornet, og der på sover og venter siger han, at den der underviser eller opdrager i sidste ende ikke har myndigheden og kan styre og bestemme om det der bliver sået nu også slår rod og vokser.

Forældre, lærere, præster kan så frøene til rette tid. Derefter har det sit eget liv. I barnet, i skoleeleven i konfirmanden vokser der noget frem som vi ikke har indflydelse på. Man kan komme i tvivl om der sker noget. For væksten er usynlig. Men alt der bliver sået- det vokser og tager skikkelse. Og bliver til sidst til

langt mere end det som oprindeligt blev sået.... Der skal plantes og sås. Men væksten skyldes ikke menneskelige anstrengelser men andens kraft.

Og sådan er det også med Guds rige – med os - med vores tro, - med det vi samles om her. Guds ord, som vi hører når der læses op, når der prædikkes, ved dåb og nadver, de ord er som frøene der kastes ud på marken – ud i verden. Vi er jorden frøene sås i. Selvom det er præsten der prædiker og læser op og døber og uddeler vin og brød, så er det i sidste ende Kristus selv, som er den der sår frøene, - ordene i os. Ja, Kristus er både bonden der sår, og det der sås. Det er sig selv, Kristus sår i os. Han er jo Guds ord, som plantes i dit hjerte, - og så begynder Guds rige at vokse i dig. Ikke som noget du kan mærke eller se. Men som noget du har med dig hele livet indtil dommedag, hvor kornet er modent, og Han selv kommer igen for straks at gå i gang med seglen, fordi høsten er inde.

”Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig”(Gal.2,16). Sådan taler Paulus om det. Jeg er stadigvæk den samme. Et menneske der lever mit forgængelige liv, i min forgængelige krop, på vej mod døden. Men samtidigt foregår der en anden vækst inde i mig, - som er uden for min kontrol. Et åndeligt menneske vokser inde i os, et genfødt menneske som er bestemt til livet i Guds rige til evig tid. Og det er godt at tænke, når Gud synes fjern, - tænke på, at jeg er døbt, at Kristus vokser inden i mig, former mig, danner mig, og at jeg derfor aldrig kan være alene eller leve for mig selv.

På den måde siger Vor Herre til alle bekymrede disciple, til alle som synes at de ikke kan se synlige resultater i deres eget eller i kirkens liv at Guds rige lever og vokser usynligt, umærkeligt, ikke målbart, uden for vores rækkevidde og evne. Det er det som menes med ordene: **”Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset”**. På Jesu tid vidste alle hvad der lå i udtrykket: **”af sig selv”**. Det betød: Ikke ved noget menneskes indsats, men alene ved Ham som har al magt i himlen og på jorden. Det er det som er evangeliet - det vi tage med os herfra ud i den verden som kun sætter sin lid til det mennesket kan udrette: At når det handler om at være et kristent menneske, - så må vi lade Ham gøre sit arbejde i os. Der er vi sat fra arbejdet. Guds rige handler om at al ære og magt er taget fra os og givet til Gud. Og det betyder at alle bekymringer ang. fremtiden og hvordan det skal gå med din tro, med kristendommen, med Danmarks fremtid som et kristent land, - er taget fra os. Guds riges fremtid sørger Gud for.

Skal vi da slet ingen ting gøre? Jo, som bonden i lignelsen skal vi gøre det arbejde der lagt over til os: Vi skal sørge for at frøene bliver sået. At Guds ord bliver forkyndt, vi skal række evangeliet videre til andre. Når vi gør det så kommer resten af sig selv. Så sover vi og står op, nat og dag og kornet vokser og spirer uden at vi ved hvordan. Så er det Guds sag, at det der bliver sagt, læst op og hørt, også slår rod og skaber tro og glæde. Men måske er det også her at problemet er. At for mange har den holdning at man sagtens kan være kristen uden at gå i kirke, uden at høre Guds ord, - uden at gå til dåb og nadver. Men kan man det? – Det kan man sikkert et stykke tid. Ligesom man også kan leve en tid, uden at spise. Men så begynder man at sulte. Og hvad sker der med en mark som ikke bliver tilsået – og ligger brak? Der sker ikke noget lige med det samme. Men efter et stykke tid, vil man se at der begynder at vokse noget helt andet op. Efter nogle år er det en helt anden mark, fuld af ukrudt og insekter. Det er et billede der viser, hvad der sker i det lange løb, hvis Guds ord aldrig får en chance. Så er det noget andet vi hører og noget andet der bliver resultatet.

Med sin lignelse om kornet der vokser af sig selv, vil Kristus berolige sine disciple, som var bekymrede, fordi de ikke kunne se Guds rige ikke kunne se, hvad der kom ud af Jesu forkyndelse. Til os og dem siger Han: Det er ikke Jer, der skal finde frem til Guds rige. Guds rige er, at Gud er blevet menneske – at I er fundet af Gud. Det står og falder ikke med vores tro, - eller med hvad du og jeg vælger. Guds rige vokser og gror, uanset om vi sover eller er vågne. Guds rige kommer alene fordi Gud vil det. **AMEN**

Menighedsrådsmøder

Onsdag den 21. marts

Onsdag den 18. april

Tirsdag den 12. juni

I præsteboligen. Møderne er offentlige.

Døbte

Sdr. Nissum kirke:

Nicholl Bischoff Olesen, Sønder Nissum

Thorsminde kirke:

Mynte Dueholm Fjordside, Sønder Nissum

Pløjehjemsgudstjenester på Center Vest

Tirsdage kl 14.30: 6. marts - 3. april - 8. maj -5. juni. Alle er velkomne

Konfirmander 2018

Thorsminde kirke 22.april 2018 kl.10.00

Magnus Krog Bro, Mågevej 9, Thorsminde

Sebastian Meier Kjærgaard Jensen, Fjordvænget 7, Thorsminde

Sascha Damgaard Nielsen, Rørvænget 21, Thorsminde

Michelle Anna Akrapong Olesen, Pilestrædet 12, Sønder Nissum

Mathilde Sahl, Spovevej 2, Thorsminde

Husby kirke 29.april 2018 kl.10.00

Melina Buttenschön Hansen, Musvitvej 2, Husby

Sarah Karen Josephsen, Stabyvej 75, Husby

Julie Kylling Christensen, Mejsøvej 14, Husby

Koncert med Herning Korforening i Husby Kirke, mandag d.14.maj kl.19.30. Herning Korforening består af ca. 25 sangere, og er Hernings ældste klassiske kor. Koret er ledet af Søren Bormann. I korets repertoire denne aften vil der indgå et mindre påsketema.
Alle er velkomne.

Sommermøde søndag d.10.juni kl.14.00 i Husby præstebolig

Tidl. direktør ved TV Midt Vest, Cand. teol. Ivar Brændgaard, vil tale om "Mediernes magt og snarlige afmagt".

"Engang blev medierne kaldt den 4. statsmagt. De var nåleøjjet. De bestemte, hvad der skulle kastes lys over, og hvad der skulle overses. Prioritering kaldte de det. Vilkårlighed var det ofte. Medierne filtrerede og udvalgte, hvad der skulle være læsernes/lytternes/seernes billede af verden, af Danmark og af det lokale område. De yndede at kalde sig samfundets vagthund, jagthund eller hyrdehund.

Men mediernes magt er under hastig afvikling. Avisabonnementerne styrtdykker år efter år, kun folk over 50 år ser det TV, der bliver udbudt, når det bliver sendt (flow-TV).

Annoncekronerne forsvinder ud af landet og gør få meget magtfulde mennesker til milliardærer.

De nye sociale medier gør det muligt for afsendere, f. eks. politikere eller interesseorganisationer, at nå ud med deres egne uredigerede budskaber målrettet til de udvalgte modtagere. Den direkte kommunikation har vi kun set starten på. Spændende, men også uhyggelige perspektiver tårner sig op.

Med de kendte mediers nedtur opstår der et magtvakuum, der kan blive særdeles farligt for vort folkestyre og vor demokrati. En præsidents twitter, bevidste løgnehistorier, der kan løbe verden rundt på et døgn, og verdensmonopoler som Facebook kan få os til at længes tilbage til de traditionelle mediers tro-værdige filtrering af nyhedsstrømmene".

Mødet er åbent for alle. Man medbringer selv kaffe og brød.

Ældreudflugt

Husby - Sdr. Nissum – Thorsminde menighedsråd inviterer til ældreudflugt d.1.august. Nærmere oplysninger bringes i Torsdagsavisen

GUDSTJENESTER

		Husby	Sdr. Nissum	Thorsminde
04.03	3.søn i fasten	10.30	09.00	---
11.03	Midfaste	---	---	10.30
18.03	Mariæ Bebudelsesdag	09.00	10.30	---
25.03	Palmesøndag	10.30	---	09.00
29.03	Skærtorsdag	---	10.30	09.00
30.03	Langfredag	09.00	---	10.30
01.04	Påskedag	10.00	09.00	11.10
02.04	2. påskedag	---	10.30	---
08.04	1.søn.e.påske	19.30	---	16.00
15.04	2.søn. e. påske	---	09.00 JWA	---
22.04	3.søn. e. påske	09.00	---	10.00Konfirmation
27.04	St. Bededag	---	10.30	09.00
29.04	4.søn. e. påske	10.00 Konfirmation	---	---
06.05	5.søn. e. påske	---	10.30	09.00
10.05	Kristi himmelfartsdag	09.00	---	10.30
13.05	6.søn. e. påske	---	09.00 JWA	---
20.05	Pinsedag	11.00	10.00	09.00
21.05	2. Pinsedag	10.30	---	---
27.05	Trinitatis	---	09.00	10.30
03.06	1.søn. e. trin.	09.00 JWA	---	---
10.06	2.søn. e. trin.	---	10.30	16.00
17.06	3.søn. e. trin.	10.30	09.00	---
24.06	4.søn. e. trin.	19.30	---	10.30
01.07	5.søn. e. trin	---	09.00 JWA	---
08.07	6.søn. e. trin.	---	---	19.30 JWA
15.07	7.søn. e. trin.	09.00 JWA	---	---
22.07	8.søn. e. trin	---	19.30 S. Wogensen	---
29.07	9.søn. e. trin	10.30	---	16.00
05.08	10.søn. e. trin	---	19.30	10.30
12.08	11.søn. e. trin	19.30	10.30	---

D.14.-17.03., d.20.03., d.22.-23.03., d.11.-16.04., d.13.-18.05., d.2.-3.06. samt 25.06.- 22..07. henvises der til Jesper Wiborg Andersen (JWA), Staby, tlf. 9749 1081

Kirkebetjeningen

Husby: Graver/kirketjener Niels Jørn Sandholm. Tlf. 97495633 - 40177997

Sdr. Nissum: Graver/kirketjener Tove Nøddebo Mortensgaard Tlf. 26651137

Thorsminde: Graver/kirketjener Janne Kristensen Tlf. 21429110

Kirkesanger: Anette Yde. Tlf. 97141319 – 23632364

Organist: Hanne Ørnbjerg. Tlf. 97492141 og Ole Toft 40454003

Sognepræst: Jakob Sandal tlf. 97495108