

HUSBY – SDR. NISSUM – THORSMINDE KIRKEBLAD

59.årg.

September – oktober - november

Nr.3

Mission?

Evangeliet til i dag er missionsbefalingen. Men ordet ”mission” har i mange menneskers ører en meget negativ klang. Man forbinder det med åndelige overgreb, med selvretfærdige mennesker, der ved sig tættere på Gud end andre, som sætter foden i døren, trænger sig på og på den måde søger at overbevise andre om **deres** sandhed. Mange mennesker vender sig derfor også imod tanken om kristen mission. ”**Nej**”, siger de. ”Vi skal ikke missionere, enhver skal blot leve efter sin egen tro og overbevisning, det eneste afgørende er, at man følger bestemte regler og bud, så man ikke gør skade på andre og vi som mennesker kan leve fredeligt sammen, men, hvad den enkelte tror på, hvilken tro man har, om man overhovedet tror på noget, det er den enkeltes egen sag”.

Det er rigtigt, at man ikke skal påtvinge nogen den kristne tro. Det har man gennem kirkens brogede historie desværre ind i mellem glemt. Det har været perioder, hvor man med brug af vold og magt forsøgte at gøre mennesker kristne. Men det strider mod evangeliet selv: Jesus tvinger aldrig nogen. Og et menneske som er blevet kristen under tvang, tror jo ikke på Kristus af et oprigtigt hjerte. Det bliver en kristendom i det ydre, men uden indre overbevisning og glæde.

Som forældre kan man heller ikke påtvinge sit barn sin egen tro. Man kan lade sit barn døbe. Og forsøge at oplære barnet i, hvad kristentro er. Man kan være et forbillede og på den måde prøve at videregive det, som er vigtigt for én selv **og det skal man**. Men man kan ikke påtvinge sit barn troen. Når barnet en dag ikke længere er afhængigt af forældrene, går det jo alligevel sine egne veje. Man kan nemlig ikke tvinge nogen til kærlighed – heller ikke kærlighed til Gud. Der er nok af eksempler på, at børn, som har fået proppet kristendom ned i halsen, senere bliver nogle af kristendommens bitterste modstandere.

Tvang hører altså ikke med til den kristne tro. Men når det så er sagt, så må vi holde fast i, at dette at give det kristne budskab videre, at forkynde evangeliet for alle mennesker eller: at missionere – det er noget helt uopgiveligt i kristendommen. Tænk på, at der ikke ville eksistere nogen kristen kirke i dag, hvis der ikke havde været mission. At vi overhovedet kan samles her i kirken i dag, det skyldes i sidste ende, at der var nogle mænd og kvinder, som uden brug af magt forkyndte troen på Jesus efter Hans opstandelse.

Havde disciplene eller apostlen Paulus efter opstandelsen stillet sig tilfreds med at Jesus havde vist sig for dem alene, så **de** vidste, at Han levede, og **de** kunne tro på Ham, havde de været tilfredse med det og holdt det for sig selv, så var den kristne tro døet ud med dem. Men de var overbeviste om, at de skulle give budskabet om Kristus videre så andre kunne få del i troen på Ham. Apostlene havde ingen ydre magt. De havde kun det vi også har: dåben, nadveren, Ordet. Det drog de ud med. De blev forfulgt for deres tro. Flere af dem blev henrettet af den romerske stat som mente, at de var farlige, til trods for, at de ikke ønskede nogen form for politisk magt.

Vi har en tendens til at forbinde ordet "mission" med overgreb, men vi glemmer altså, at i kirkens historie har der altid været mission **uden tvang**. Der er mange eksempler på missionærer, som har udbredt evangeliet med fredelige midler i deres eget eller hos fremmede folkeslag, og som er blevet og i dag bliver forfulgt eller ligefrem slået ihjel af den grund.

Men hvorfor skal vi overhovedet drive mission? Hvorfor kan man ikke bare lade folk i fred? Hvorfor er det så vigtigt, at budskabet om Jesus bliver forkyndt, ikke blot her hos os, men også for dem som ikke kender det? Lever folk ikke helt fint uden? Hvorfor er det så afgørende, at kristne helt fra kirkens begyndelse har sat deres liv på spil for det? Det spørgsmål svarer evangeliet til i dag på. Den opstandne Jesus siger til sine disciple: "**Mig er givet al magt i himlen og på jorden**". Det betyder: Fordi den opstandne Jesus hersker, som Gud selv over himmel og jord, derfor er Han vigtig, ja afgørende for alle mennesker. Man kan ganske vist ikke se Hans magt ligeså lidt som man kan se Guds magt. Den er skjult. Tiden er endnu ikke kommet, hvor alle mennesker kan se, at Han lever, og at Han er Herre over alt og alle. Men alligevel skal Han prædikkes som Herre blandt alle mennesker i verden, af den enkle grund, **at Han allerede er deres Herre**. Ja, alle skal have mulighed for at høre og forstå, hvem de tilhører i sidste ende.

Det handler altså ikke om, at vi (ved at forkynde Ordet) skal hjælpe Gud med at få større magt. Det handler heller ikke om at Gud ikke har god tid til, at troen på Ham bliver udbredt. Nej, det handler om, at Kristus har fået givet al magt. Og det skal forkyndes til enhver: Til os, der allerede er døbt. Til den verden, hvor magthaverne tror, at de har al magt. Til dem som endnu ikke kender Gud gennem Jesu ord. Det er den opgave Jesus giver disciplene i dag.

”Mig er givet al magt - gå derfor- hen og gør alle folkeslagene til mine disciple i det I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn og i det I lærer dem at holde alt det som jeg har befalet Jer”.

Kirken skal altså drive mission, så mennesker kan **lære Gud at kende, som Gud virkelig er**. Indtil verdens ende vil mennesker være uenige om, hvorvidt Gud overhovedet findes, og hvordan Gud i så fald er. Mange mennesker kan godt gå med til at der findes et højere væsen, en højere magt bag tilværelsen. Men dermed har man ikke sagt noget om, hvordan Gud så er, - hvad Hans vilje med os mennesker er, - hvordan Han forholder sig til os. Og de forskellige religioner i verden er da også enige om, at der findes én Gud eller flere guder, som mennesket er afhængig af. Men det er ikke ligegyldigt, hvem man siger at Gud er. Det er ikke ligegyldigt om man kalder Gud Allah eller Jesu Kristi Fader. Og derfor må den kristne kirke drive mission. Fordi der ikke er mange veje til Gud, men én. Jesus Kristus viser ikke blot vejen. Han er selv ”Vejen, Sandheden og Livet”. Vi tror på, at i Kristus, og ikke andre steder har Gud selv vist, hvem Han er – vist at Han vil os det godt. Guds søn er kommet til verden, er død på korset og opstået fra døden, for at vi kan lære Gud at kende, som Gud virkelig er, - en Gud, der elsker hver enkelt af os.

Det er evangeliet. Og påstanden er, at lærer vi det at kende, så kan vi leve på det, så har det budskab en forandrende og omvendende kraft, som fører mennesket ud af syndens trældom og ind under Guds barmhjertighed i Jesus Kristus. Det handler altså ikke om abstrakte, teoretiske overvejelser om, hvorvidt der nu findes en Gud eller ej. Nej, kristendommen siger, at et liv uden evangeliet om Guds kærlighed til fortabte mennesker, det er et liv i mørke, død og tynget samvittighed. Og handlede det ikke om netop det: liv eller død – om hvert menneskes evige frelse, handlede det om mindre end det, handlede det f.eks. blot om, at nogen tror på noget, fordi de har behov for det, mens andre klarer sig fint uden, så var der ingen grund til at samles her, til at lade sit barn døbe, til at drive mission.

Men, hvis denne tro er vigtig for os, - er det vi selv skal leve og dø på, så skal vi give den videre. Så ønsker vi, uden tvang, uden påtrængenhed, at give andre mennesker muligheden for at få del i denne tro. Derfor er den opgave som Jesus giver de 11 disciple i evangeliet til i dag, en opgave Han også giver til os. Vi kan ikke stille os tilfredse med udsagnet om "at enhver bliver salig i sin tro", - at enhver sandhed er lige god, selvom det er det nemmeste, for så undgår vi konflikt. Mennesker kan sikkert leve og være lykkelige, men de kan ikke blive salige uden Kristus, for saligheden findes kun ét sted. Det er ikke særligt rummeligt, eller særligt tolerant at sige det, men giver vi køb på det, så forråder vi den sandhed vi selv er døbt til.

"Mig er givet al magt i himlen og på jorden". Kristus skal prædikes som verdens herre overalt, fordi Han allerede er det. Det handler ikke om at øge Hans magt ved at bruge tvang. Hele verden tilhører på forhånd Ham, uanset om verden, om alle mennesker ved det eller ej, uanset hvad verden siger, når den hører det. Gud er Herre, og Jesus har for længst taget plads ved Hans højre hånd, for at styre og råde sammen med ham. Sådan er det, uanset om vi tror, om vi tier eller forkynder det. Men det er bedre at tale end at tie. Det er bedre at træde frem med sandheden i lyset end at gemme sig i mørket. Evangeliet skal forkyndes overalt, så mennesker kan indse, hvem der er Gud. Og glæde sig over det, takke Gud, fordi Han ikke glemte os, og overlod os til os selv, men sørgede for, at der gik bud også til os. Amen.

Prædiken til Trinitatis søndag 2018

Menighedsrådsmøder

Torsdag den 23. august

Tirsdag den 9. oktober

Onsdag den 21. november

Møderne er fælles for Husby og Sdr. Nisum/Thorsminde menighedsråd og afholdes i præsteboligen.

Møderne er offentlige

Døbte

Husby kirke:

Ellie Sandholm Høj, Aarhus
Norr Søndergård Grønabæk,
Silkeborg

Sdr. Nisum kirke:

Niels-Kristian Bundgaard,
Sønder Nisum
Alfred Klidsbjerg Toft, Sønder
Nisum

Thorsminde kirke:

Adam Sangild Courtois, Sunds

Julekoncert med Midtjysk Kammerkor

Onsdag d. 28. november 2018 kl. 19.30 i Staby Kirke

Der vil være et udvalg af de kendte, danske julesange og engelske Christmas Carols samt enkelte nyere indslag i julerepertoiret.

Endelig vil der også være fællessalmer.

Midtjysk Kammerkor blev dannet i 2011 og består af sangere fra Viborg og fra det midtjyske område. Koncerten ledes af Midtjysk Kammerkors dirigent, Søren Birch.

Koncerten er gratis. Alle er velkomne.

Arrangør: 'De vestlige Sogne', Ulfborg, Staby - Madum Menighedsråd

Gudstjenester på Center Vest

Tirsdag d.21.08. kl.14.30

Tirsdag d.11.09. kl.09.30

Tirsdag d.02.10. kl.14.30

Tirsdag d. 13.11.kl.14.30

Alle er velkomne

Besøg af præsten

Ønsker man besøg af præsten eller kender man til mennesker som ønsker besøg, er man velkommen til at ringe til mig.

Teleslynge

Ved flere gudstjenester har kirkegængere klaget over, at teleslyngen ikke virkede.

Bruger man høreapparat så skal man sætte sig centralt i kirkerummet, dvs. ikke helt oppe på de forreste bænke og heller ikke helt nede bag ved, men midt i rummet, da teleslyngen er centreret der, og fungerer optimalt der. Oplever man, at teleslyngen ikke virker, så bedes man efter gudstjenesten gøre præsten opmærksom på det.

Kom og hør - en historie

Kom og hør en historie, en novelle, en fortælling blive læst op.
Tre aftener i efteråret vil vi samles i konfirmandstuen og en person fra lokalområdet vil læse en historie op, efter eget valg.
Formålet er at være sammen om en god historie, - og efterfølgende drøfte den over en kop kaffe.
Der kræves ingen forudsætninger for at deltage – ALLE er velkomne.

Onsdag d.12.september kl.19.30: Oplæsning ved Hanne Lerager,
Onsdag d.3.oktober kl.19.30: Oplæsning ved Anette Lillevang.
Torsdag d.22.november kl.19.30: Oplæsning ved Jakob Sandal.

Efterårsmøde

Karen Jeppe og det armenske folkemord i 1915. v. højskolelærer, Steen Espensen

Tirsdag d.13.11. kl.19.30 i Husby præstebolig.

Et foredrag om de danske kvinder, der før og under 1. Verdenskrig arbejdede i Armenien. Karen Jeppe er den, der huskes bedst, men også andre kvinder arbejdede blandt det forfulgt folk, som sygeplejersker, undervisere og ledere af børnehjem. De oplevede på nærmeste hold det armenske folkemord, hvor mindst 1 million mennesker omkom.

I årene efter krigen fortsatte de deres arbejde blandt armenske flygtede eller fordrevne kvinder og børn i Syrien og Libanon.

Karen Jeppe blev inspireret til sit arbejde af forfatteren og sprogforskeren Åge Meyer Benedictsen, der havde sommerbolig i Nørre Vium.

I foredraget vil Steen Espensen fortælle Karen Jeppes dramatiske historie og komme ind på, hvorfor det armenske folkemord stadigvæk kan sætte sindene i kog.

Alle er velkomne.

Konfirmationer 2019

Thorsminde kirke søndag den 12. maj

Husby og Sdr. Nissum kirker søndag den 19. maj

Begravelsesformer ved kirkerne i pastoratet.

På kirkegårdene i Husby, Sønder Nisum og Thorsminde er der forskellige begravelsesmuligheder, - både kistebegravelser og urnenedsættelser.

I Thorsminde dog kun urnenedsættelser.

Da det har vist sig, at der kan være spørgsmål om, hvilke begravelsesmuligheder der findes på kirkegårdene, kommer der her lidt uddybende information.

Kistegravpladser

Traditionelle kistegravpladser: Her kan der placeres gravsten og gravstedet kan plantes til. Familien kan vælge selv at passe og vedligeholde graven eller man kan lave en aftale med kirkegårdens graver.

Kiste i plæne med plade: Her anbringes en granitplade, med navn og evt. data, i niveau med græsset. Der kan ikke plantes eller på anden måde pyntes på disse gravsteder. Der må placeres en nedgravet vase. Der indbetales et obligatorisk beløb for vedligeholdelse.

Kiste i plæne, anonym: Her er det ikke muligt at placere hverken gravsten, planter eller nedgrave vaser. Der kan anbringes buketter i området. Der indbetales et obligatorisk beløb for vedligeholdelse.

Urnegravpladser

Traditionelle urnegravpladser: Graven måler ca. 1 m². Her kan der placeres gravsten og gravstedet kan plantes til. Familien kan vælge selv at passe og vedligeholde graven eller man kan lave en aftale med kirkegårdens graver.

Urne i plæne med plade: Her anbringes en granitplade, med navn og evt. data, i niveau med græsset. Der kan ikke plantes eller på anden måde pyntes på disse gravsteder. Der må placeres en nedgravet vase. Der indbetales et obligatorisk beløb for vedligeholdelse.

Urne i traditionel kistegravplads: Det er muligt at få en urne nedsat i en traditionel kisteplads.

Urne i plæne, anonym: Her er det ikke muligt at placere hverken gravsten, planter eller nedgrave vaser. Der kan anbringes buketter i området. Der indbetales et obligatorisk beløb for vedligeholdelse.

Der findes flere informationer på vores hjemmesider:

www.husby-kirke.dk

www.sdrnisum-kirke.dk

www.thorsminde-kirke.dk

For uddybende spørgsmål kan kirkegårdsadministrationen v/Tove Nøddebo Mortensgaard kontaktes.

GUDSTJENESTER

		Husby	Sdr. Nissum	Thorsminde
19.08	12. søn. e. trin	10.30	---	09.00
26.08	13. søn. e. trin	---	09.00 JWA	---
02.09	14. søn. e. trin.	19.30	---	10.30
09.09	15. søn. e. trin.	---	10.30	16.00
16.09	16. søn. e. trin.	10.30 Høstgudstj.	09.00	---
23.09	17. søn. e. trin.	---	---	16.00 JWA
30.09	18. søn. e. trin.	19.30	10.30 Høstgudstj.	---
07.10	19. søn. e. trin.	16.00	---	10.30 Høstgudstj
14.10	20. søn. e. trin.	---	10.30 NN	---
21.10	21. søn. e. trin.	10.30 NN	---	---
28.10	22. søn. e. trin.	---	---	10.30 NN
04.11	Alle Helgens dag	09.00 NN	10.30 NN	16.00 NN
11.11	24.søn. e. trin.	10.30	16.00	---
18.11	25.søn. e. trin	---	---	09.00 JWA
25.11	Sidste søn. i kirkeåret	09.00	10.30	---

D.25.-26.8. d.22.-23-09., d.14.11. -20.11. henvises der til Jesper W. Andersen, Staby 97491081

D.11.10. – 7.11. gør jeg tjeneste som feltpræst og der henvises til Jesper W. Andersen.

Kirkebetjeningen

Husby: Graver/kirketjener Niels Jørn Sandholm. Tlf. 97495633 - 40177997

Kirkevæрге: Henning Frederiksen Tlf: 97495451. Formand Tage Andersen Tlf. 20330629

Sdr. Nissum: Graver/kirketjener Tove Nøddebo Mortensgaard Tlf. 26651137

Kirkevæрге Benny Petersen Tlf. 2114 5626. Formand Anette Lillevang Tlf. 29285383

Thorsminde: Graver/kirketjener Janne Kristensen Tlf. 21429110

Kirkevæрге: Stinne Sørensen. Tlf. 30134782 Formand Anette Lillevang Tlf. 29285383

Kirkesanger: Anette Yde. Tlf. 97141319 – 23632364

Organist: Hanne Ørnbjerg. Tlf. 97492141 og Ole Toft 40454003

Sognepræst: Jakob Sandal tlf. 97495108