

# HUSBY – SDR. NISSUM – THORSMINDE KIRKEBLAD

60.årg.

December – januar – februar – marts

Nr.1

## **Prædiken ved mindegudstjenesten i forbindelse med Flagdagen d.5.september 2018 Holstebro kirke**

*”Større kærlighed har ingen, end den at sætte sit liv til for sine venner”. Amen.  
(Johannes 15,13)*

Vi er samlet her til mindegudstjeneste for Danmarks udsendte, for Danmarks faldne, Danmarks veteraner. Det er 10. gang vi holder flagdag. De navne på de faldne som vi læste op for lidt siden, det er de samme navne, som vi har læst på flagdagen de seneste år. Heldigvis. Der er ikke kommet nye navne til.

Men selvom vi heldigvis er blevet sparet for faldne de senere år, selvom de missioner vi har soldater udsendt i er knap så skarpe som tidligere, så skal vi ikke tro, at alt er godt og at der er fred og ro. Vi har stadigvæk soldater, som hver dag udfører et modigt stykke arbejde på Danmarks vegne – for vores skyld - forskellige steder i verden.

Og selvom vi ikke har nye navne på listen over faldne, så må vi ikke glemme, at der stadigvæk er nogen herhjemme for hvem krigen, kampen for at overleve, den fortsætter. Ikke den fysiske kamp, men den kamp som foregår inde i mennesket, kampen imellem tro og tvivl, imellem stolthed og fortvivlelse. Her tænker jeg på: 1) veteranerne og 2) de pårørende. - familierne, der har mistet.

Mange udsendte soldater, mange veteraner er kommet stærkere hjem og med dybe erfaringer og det skal vi glæde os over. Men der er jo også udsendte som er kommet hjem med dybe ar både på legeme og sjæl. Det kan godt være, at vi ikke længere har soldater, der kommer hjem i kister. Men hvert år har vi veteraner, der selv vælger at forlade denne verden. Vi hører sjældent om dem. Men selvom de er ukendte for os, så ændrer det ikke på, at ligesom det hver eneste gang vi har mistet en person, der har været udsendt i international tjeneste for Danmark, har været én for meget, så er det også én soldat for meget, hver gang en veteran tager sit eget liv, på grund af de mén, som krigen eller hjemkomsten efter krigen, har givet dem.

Og på samme måde er der en fare for, at vi glemmer de familier, som har mistet deres soldat. Selvom det måske ligger mange år tilbage, så er der intet på denne jord, som kan slukke forældres, ægtefællers, børns, kæresters og venners sorg eller fjerne det savn de må kæmpe med hver dag. Hvor vi andre, hvor det omgivende samfund er kommet videre, og hvor vi tænker på de kampe, der blev udkæmpet på Balkan, i Irak og Afghanistan af vores soldater – hvor vi måske tænker på det som fortid, da er det for nogen stadigvæk smertefuld nutid.

Og derfor - og det skal være hovedbudskabet her i dag - for vore faldne, for vore veteraners, for de pårørendes skyld, er det **aldrig** lige meget - **aldrig** ligegyldigt, hvordan vi - i det omgivende samfund - også flere år efter, taler om den indsats danske soldater har gjort.

Hvert år når det er flagdag, så er der i aviser og tv folk, som giver deres mening tilkende, om hvorvidt det overhovedet har nyttet noget, at vi har udsendt soldater. Har det hele ikke bare været forgæves? Alle de mange års indsats – alle de tabte liv... Og ofte så siger den politiker eller forfatter som udtaler sig, at de mener ikke, at det har nyttet noget ...

Når man taler på den måde, om det arbejde, den smerte, de afsavn, den enorme indsats danske soldater har ydet for vores skyld, langt væk fra Danmark, - det arbejde som vi det danske folk, ikke soldaterne selv, har sendt dem ud til – så afslører man en utrolig arrogance og hovmodighed.

Hvordan skal man overhovedet kunne afgøre, hvornår tabet af et menneskeliv har været det værd? Hvor mange soldaters liv må ofres for at man vil sige, at det var det værd? Det er en kynisk nyttetænkning, der vil måle vores soldaters liv på de politiske resultater.

Det er som om, at man helt glemmer det menneske, som gemmer sig bag ved hvert eneste af de navne vi før læste op. Bag hvert eneste navn gemmer der sig en historie om en mand eller en kvinde, der har følt et ansvar over for sit land og sin familie, kendt sin pligt som soldat, og derfor har truffet beslutningen om at tage af sted. Det er ikke en beslutning som er let. Det ville have været nemmere for dem vi mindes i dag at blive herhjemme på bekvem afstand af den tågede verden som venter derude.

Det er fejlt først at sende soldater ud i dele af verden, hvor der gælder helt andre spilleregler, - hvor vores soldater har skullet kæmpe mod en fjende, som ikke overholder de konventioner som fjenden selv er beskyttet af - også bagefter sidde trygt herhjemme og moralisere over soldaternes indsats. Alt for mange mennesker i Danmark glemmer, at vores soldater og vores politi og beredskab har påtaget sig et arbejde og et kald, som indebærer, at de sætter deres eget liv på spil for at forsvare og passe på os. Ja, at de også tager det på sig at få blod på hænderne og at

skulle leve med det efterfølgende, men de gør det for at vi andre kan have rene hænder. Det skal vi huske på, når vi i dag mindes dem.

Lad os ønske for vort land, at vi – for veteranernes, for de faldnes – og for pårørendes skyld, at vi fremover kan blive bedre til at være loyale og stolte over vores soldater, uanset, hvordan det går ude i verden - der, hvor vores soldater har været indsat.

Dagen i dag handler derfor om, at det skal siges, så ingen kan misforstå det: Vi har soldater og politi, fordi der er noget vi holder af. Noget vi vil kæmpe for: Vort land – vor familie – vores frie måde at leve sammen og at være på. Fordi vi vil, at det gode skal værnes mod det onde. At svage og værgeløse skal beskyttes mod overgreb. Og nogen skal påtage sig den opgave. Det er det vores soldater har givet deres liv for.

Ingen dansk soldat er derfor død forgæves. Når man gør sin pligt, når man er villig til at sætte sig eget liv til for sin bror, sin familie, sit land, - så er det aldrig forgæves. For det er aldrig ligegyldigt eller forgæves at dø for det man har kært. "Kæmp for alt hvad du har kært,- dø om så det gælder!" Det man ikke vil kæmpe for- det risikerer man jo at miste.

Dem vi mindes i dag, de gav deres liv. De mistede det. Men **det** kan aldrig tages fra dem: at de valgte ansvaret, fremfor fejheden. At de valgte at forsvare det, de holdt af. Nemlig os. På den måde er de også et forbillede for os der lever videre.

At sætte livet til for dem man holder af og elsker - det bygger på i sidste ende på, at Kristus gav sig selv hen for os. At Han gennem sin død, tilintetgjorde døden og fejheden og gav os evigt liv. Så vi ved, at når vi dør, så er vi hos ham. "Større kærlighed har ingen, end den at sætte livet til for sine venner". Det gjorde Guds søn. Det gjorde dem vi mindes. Den kærlighed står ved magt og kan aldrig tages bort.

Ære være vore faldnes minde. Gud bevare dem til en glædelig opstandelse på den yderste dag.

AMEN

### **Menighedsrådsmøder**

Torsdag den 24. januar 2019

Tirsdag den 19. marts 2019

Møderne er fælles for Husby og Sdr. Nissum/Thorsminde menighedsråd og afholdes i præsteboligen. Møderne er offentlige

## **Julekoncert med Vokal Vest d.16.december kl.19.30**

### **i Sønder Nissum kirke**

Kammerkoret Vokal Vest er et velsyngende kammerkor med 12 medlemmer. De fleste af kormedlemmerne har baggrund som organister, kirkesangere eller musiklærere. Koret har eksisteret i 16 år og er hjemhørende i Ringkøbing. Vokal Vest har sunget koncerter rundt omkring i Danmark, i Nordtyskland – og selvfølgelig i hjembyen Ringkøbing. Koret er grundlagt og ledet af organisten ved Ringkøbing Kirke, Klaus V. Jensen.

Koncerten byder på kendte danske julesalmer i traditionelle og nye udførsler, engelske Christmas Carols og uddrag af Bachs juleoratorium.

Efter koncerten er der kaffe med fællessang og korsang i Multihallen.

### ***Kom og hør - en historie***

Kom og hør en historie, en novelle, en fortælling blive læst op. Tre aftener i løbet af vinteren og foråret vil vi samles i konfirmandstuen og en person fra lokalområdet vil læse en historie op, efter eget valg. Formålet er at være sammen om en god historie, - og efterfølgende drøfte den over en kop kaffe. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage – ALLE er velkomne.

Onsdag d.30. januar kl.19.30, onsdag d.6. marts kl.19.30 og torsdag d.10. april kl.19.30.

### **Døbte**

#### ***Husby kirke:***

Kamille Dueholm Fjordside,  
Sønder Nissum

#### ***Sdr. Nissum kirke:***

Magnus Egedal Andersen,  
Sønder Nissum

Amalie Egedal Andersen,  
Sønder Nissum

#### ***Thorsminde kirke:***

August Ganderup Sørensen,  
Ulfborg

### **Gudstjenester på Center Vest**

Tirsdag d.11.12. kl.14.30

Juleaftensdag d.24.12. kl.09.30

Tirsdag d.15.01. kl.14.30

Tirsdag d.12.02. kl.14.30

Alle er velkomne

## **Kirkehøjskole 26.januar 2019: Danmark i 1000 år**

2019 er 1000 året for Dannebrog som Danmarks og danskernes kendemærke. - Hvad var det, der begyndte med os i Valdemarstiden? - Hvad var det for et folk, nation og samfund vi blev til? - Hvad skal det blive til med folk og kristendom?

Foredragsholdere:

Hans Raun Iversen, tidl. lektor i Praktisk Teologi: "Hvad siger kristendommens historie i Danmark om dens fremtid? "

Ove Korsgaard, Professor DPU og Århus Universitet: "Hvad var det, vi blev til – og hvad skal det blive til med os? – Folk, samfund og dannelse som arv og fremtid".

### **Program:**

09.00: - Gudstjeneste i Tim kirke

10.00: Kaffe i Tim hallen.

10.30: Foredrag v. Hans Raun Iversen.

11.30: Frokost

12.30: Foredrag v. Ove Korsgaard

13.30: Drøftelse

14.00: Kaffe og afslutning-

**Tilmelding: senest 19.jan. ved betaling af 125, - /person.**

Mærket Kirkehøjskole – til enten bankkonto: 7670 1461214 eller MobilePay 78774.

*Arrangeret af menighedsrådene i Vemb – Gørding – Bur – Ulfborg – Husby – Sdr. Nissum – Thorsminde – Staby – Madum – Tim – Stadil – Vedersø – Hover – Torsted – Ølstrup*

## GUDSTJENESTER

		<b>Husby</b>	<b>Sdr. Nissum</b>	<b>Thorsminde</b>
02.12	1. søn. i advent	10.30	18.30	14.00
09.12	2. søn. i advent	---	09.00 JWA	---
16.12	3. søn. i advent	09.00	---	10.30
23.12	4. søn. i advent	---	10.30	---
24.12	Juleaften	16.10	15.00	14.00
25.12	Juledag	09.00	---	10.30
26.12	2. juledag	---	09.00 JWA	---
30.12	Julesøndag	10.30	---	---
01.01	Nytårsdag	---	---	16.00
06.01	Hellig 3. k. søn	09.00	10.30	---
13.01	1. s.e.H.3. k	---	---	09.00 JWA
20.01	2. s.e.H.3. k	10.30	09.00	---
27.01	3. s.e.H.3. k	---	10.30	16.00
03.02	4. s.e.H.3. k	10.30	09.00	---
10.02	Sidste s.e.H.3. k	09.00	---	10.30
17.02	Septuagesima	---	09.00 JWA	----
24.02	Seksagesima	10.30	---	09.00
03.03	Fastelavn	09.00	10.30	---
10.03	1.s. i fasten	---	09.00	10.30

*Efter gudstjenesterne 1.søn. i advent er der adventsarrangementer.*

*D. 8.-9. december, d.12.-13.januar samt 16.-17 februar passes embedet af Jesper W. Andersen (JWA), tlf.9749 1081.*

### **Besøg af præsten**

Ønsker man besøg af præsten eller kender man til mennesker som ønsker besøg, er man velkommen til at ringe til mig.

### **Kirkebetjeningen**

*Husby:* Graver/kirketjener Niels Jørn Sandholm. Tlf. 97495633 - 40177997

Kirkevæрге: Henning Frederiksen Tlf: 97495451. Formand Tage Andersen Tlf. 20330629

*Sdr. Nissum:* Graver/kirketjener Tove Nøddebo Mortensgaard Tlf. 26651137

Kirkevæрге Benny Petersen Tlf. 2114 5626. Formand Anette Lillevang Tlf. 29285383

*Thorsminde:* Graver/kirketjener Janne Kristensen Tlf. 21429110

Kirkevæрге: Stinne Sørensen. Tlf. 30134782 Formand Anette Lillevang Tlf. 29285383

Kirkesanger: Anette Yde. Tlf. 97141319 – 23632364

Organist: Hanne Ørnbjerg. Tlf. 97492141 og Ole Toft 40454003

Sognepræst: Jakob Sandal tlf. 97495108