

HUSBY – SDR. NISSUM – THORSMINDE KIRKEBLAD

65.årg. 2023

Marts – april – maj

Nr.2

Prædiken Septuagesima søndag d.5.2. ved Radiotransmission fra Sdr. Nissum kirke

Når man har gjort et stykke arbejde, så fortjener man sin løn. Har man ydet en indsats, så skal man jo også værdsættes for det. Det vi bruger kræfter på, skal jo ikke være forgæves. Der skal være en belønning, som gør det vi gør, umagen værd. Det gælder især, hvis vi synes, at vi har ofret noget. Vi ofrer ikke bare noget for ingenting.

Jesu disciple havde forladt alt deres familie, deres hverdag, arbejde, alt, det de kendte, for at følge Jesus. Det var da ikke så lidt. De havde virkelig ofret noget, syntes de selv. I hvert fald havde de ofret mere end så mange andre. Og så måtte de da også kunne forvente en vis belønning, mente de: **"Når du, Jesus, giver Guds rige til toldere og syndere og andre som slet ikke har fortjent det, hvad skal vi, dine disciple, så have?"**

Det spørgsmål tror jeg godt, at vi kan forstå. Alt andet ville da være urimeligt og uretfærdigt. Men det som svar på dette krav om rimelighed og retfærdighed, at Jesus fortæller lignelsen. Vi hører om en vingård, hvor nogle arbejdere er i gang fra tidligt om morgenen. De aftaler med vingårdsejeren, at deres løn for en dags arbejde er en denar. Og i løbet af dagen kommer der andre arbejdere til. Så langt er der intet der er usædvanligt. Men stor er overraskelsen da det bliver fyraften, og de sidste, som kun har arbejdet en time, får løn først. Og chokket er endnu større for de først ankomne, da det viser sig, at vingårdsejeren giver alle arbejdere lige stor betaling, en denar, uanset om de arbejdede i en eller i tolv timer.

Denne lignelse har altid vakt vores forundring og forargelse fordi vi godt kan høre, at det her, der går ikke retfærdigt til. Det er jo en absurd fortælling. Den kunne slet ikke finde sted i virkeligheden. Vi hører altid lignelsen på det tidspunkt i kirkeåret, hvor arbejdsmarkedets parter skal i gang med overenskomst-forhandlinger. De ville hurtigt bryde sammen, hvis arbejdsgiverne gjorde som denne vingårdsejer. Men nu er det jo ikke lønpolitik, det handler om. Det er en lignelse - den er et billede på noget andet: Gud er vingårdsejeren - vingården er Guds folk eller kirke. Vingårdsarbejderne - det er os.

Lignelsen har været et chok for Jesu disciple. De regnede med, at der ventede dem en ekstra løn. Men i stedet hører de her, at hos Gud går det slet ikke retfærdigt til. Han lønner på en måde, som ingen ordentlig arbejdsgiver ville gøre. Lignelsen om arbejderne i vingården fortæller altså, at den rimelighed og retfærdighed, som vi har en forventning om

findes ude i verden, den gælder ikke i Guds forhold til os. Selvom om man har arbejdet 12 timer i Guds vingård, så får man ikke større løn, - så har man ikke krav på mere hos Gud, af den grund.

Guds vingård, det er dit liv. Det liv Gud har skænket dig, og der skal du leve og virke og gøre din pligt. Du får den løn alle også får: en denar. Dvs. du får - ligesom alle andre - Guds kærlighed og tilgivelse. Og det er, hvad det er. Og det er nok.

Lignelsen om arbejderne i vingården siger, hvad kristendom er og hvad kristendom ikke er. I lignelsen møder vi den sandhed, som den danske præst, Otto Møller, var den første til at formulere for over 100 år siden, i 1907. Der skrev Otto Møller: "Kristendommen er ikke en religion".

Selvfølgelig vidste Otto Møller udmærket, at kristendommen kan studeres som en religion, - at den kan sammenlignes med alverdens religioner, fordi vi har en kirkebygning, vi har ritualer, vi har en hellig bog, Bibelen, vi har forestillinger, dogmer, læresætninger, vi har alt det man har i alle religioner. Men det Otto Møller mente var, at religion grundlæggende handler om at sørge for et rimeligt og et retfærdigt forhold, imellem himmel og jord, imellem Gud og menneske. Religion, siger han, handler om, at der er nogle krav, som mennesker skal leve op til. At har man på den ene side gjort en rimelig indsats, så kan man på den anden side forvente en rimelig løn. Så anstrenger man sig ihærdigt og lever et liv, hvor man forsager verden - og kun vender sig mod Gud, - så må Gud da også belønne denne store anstrengelse, med tilsvarende velsignelse. Enhver religion opfordrer derfor de troende til at gøre noget på jorden, som bagefter skal belønnes i himlen.

Religion, siger Otto Møller, bygger altså på, at det går "rimeligt" til imellem os og Gud. Sådan at de første på jorden, bliver de første i himlen, -og de sidste bliver de sidste. At dem som har "båret dagens hårde arbejde og slid", naturligvis får mere i løn, end dem som først kom i den 11.time - det er jo kun rimeligt og retfærdigt. Og sådan tror jeg også, at der er mange mennesker som mener, at Kristendommen er. Ofte møder man folk der siger: at tror man "meget", er man "meget troende" som det hedder, er man "meget kristen" så må Gud naturligvis også holde "meget" af en. I hvert fald mere end af dem som ikke er "meget kristne". Men lignelsen om arbejderne i vingården, siger altså netop det modsatte. For der er slet ingen rimelighed i det Jesus forkynder her. De sidste bliver jo de første og første de sidste.

Tænk på "lignelsen om den fortabte søn". Den ældste bror, han, der var blevet hjemme og havde været pligtopfyldende, og gjort det daglige arbejde år ud og år ind, han blev forarget og vred, da hans yngre bror vendte hjem, efter at have soldet sin fædrenearv bort. For hvad skete der? Den fortabte søn blev modtaget med kærlighed, - med fest og åbne arme, selvom han slet ikke havde fortjent det.

Sådan får vi at vide, at i kristendommen, der belønnes mennesker ikke efter om de har gået i kirke hver søndag- om vi har bedt til Gud hver eneste dag, om vi har levet et mere gudfrygtigt liv, end andre. Og derfor, sagde Otto Møller, er kristendommen ingen religion. For kristendommen er hverken retfærdig eller rimelig, - den bygger jo ikke på belønning. Kristendommen, sagde han, er evangelium. Og det er noget andet. Det er, at vi får Guds

nåde, uden at have fortjent det. Fordi Gud er en Gud, der lader sin sol stå op over både onde og gode og lader det regne både over retfærdige og uretfærdige.

Måske kan vi kun forstå lignelsen om arbejderne i vingården, hvis vi selv har været i den situation i livet, at vi er kommet til kort, at vi har prøvet at tabe i tilværelsen. Hvis man har været i den situation, så har man stået der, hvor man har oplevet, at man har tabt alt og slet ikke har krav på noget som helst. Jeg tror kun, at vi kan opleve det, Jesus fortæller os i dag som noget overraskende og glædeligt, når vi indser, at livet – andre mennesker – alt vi har, - det er slet ikke noget vi har ret til. Har vi ret til Guds og til andre menneskers kærlighed? – nej, det er noget vi har fået.

Kan vi indse det, så kan vi måske sætte os ind i den glæde og overraskelse, som mennesker, dengang for 2000 år siden oplevede. Mennesker, der var hedninger, toldere, prostituerede, syge og urene, - altså dem ingen andre ville have noget at gøre med. Men til deres store overraskelse og glæde så opdagede de, at når de mødte Jesus Kristus, så mærkede de, at Gud er større end vores menneskelige retfærdighed. De oplevede den helt overraskende glæde det er, at Guds kærlighed også omfatter mig, selvom jeg ikke synes jeg har nogen tro, eller har levet et godt, kristent liv, så jeg fortjener andet end Guds vrede. Men Gud holder fast i mig og giver mig stadigvæk en denar.

Det måtte disciplene lære. At selvom de havde forladt alt og mente at de havde ofret mere end nok, så fik de den samme løn som alle, der kommer til Kristus får. Og hvis vi tænker på, hvad der siden skete, så var det, nok meget godt for Peter og de andre. For selvom de havde forladt alt for at følge Jesus, så endte de til sidst med at forlade Ham helt da det virkelig gjaldt. Så også for dem var det i sidste ende evangeliet, - det glædelige budskab, at det ikke er på vores tro og gerninger at Guds kærlighed skal bygge. Det er den trøst, der er at hente i Kristendommen, for hvert eneste lille menneske. At selv om du ind imellem intet formår, så er du ikke tabt for Gud.

Kristus kom altså ikke med det vi forstår ved retfærdighed og rimelighed. Han kom med Guds rige – Han kom med en ufortjent gave. I den nat Han blev forrådt rakte Han brød og vin til både Judas, og til Peter, til både gode og onde, til skyldige og uskyldige. Og Han rækker det også til os. Vort livs denar. Tag den og gå. **Amen**

Samtale med præsten: Som præst står jeg til rådighed for personlige samtaler, for enhver der måtte ønske det. Jeg har tavshedspligt. Ønsker man en samtale skal man bare henvende sig. Samtalen kan både finde sted hos mig i præsteboligen og hjemme hos den, der vil tale med præsten. Det er op til den, der henvender sig. Der er ikke noget krav til, hvad en samtale med præsten skal dreje sig om. Jeg kan kontaktes på 97495108 eller: Jasa@km.dk

Kom og hør – en historie.

Torsdag d.13.april kl.19.30 i præsteboligen:

Svend Erik Albrechtsen; Husby, fortæller og læser op.

Vi samles i konfirmandstuen og en person fra lokalområdet vil fortælle eller læse en historie op efter eget valg.

Formålet er at være sammen om en god historie, - og efterfølgende drøfte den over en kop kaffe. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage – ALLE er velkomne

Døbte

Sdr. Nissum Kirke:

Filip Nordestgaard Høeg, Holstebro
Valde Nordestgaard Høeg, Holstebro
Felix Linding Bach, Aarhus
Merle Chrois Toft, Sønder Nissum

Gudstjenester på Center Vest

Torsdag d.16.marts kl.14.30

Torsdag d.13.april kl.14.30

Tirsdag d.16.maj kl.14.30

Menighedsrådsmøder

Torsdag 24. april 2023 kl. 19.00

Torsdag 25.maj 2023 kl. 19.00

Møderne er fælles for Husby og Sdr. Nissum/Thorsminde menighedsråd og afholdes i præsteboligen. Møderne er offentlige.

Konfirmationer 2023

Thorsminde kirke lørdag d.29.april kl.10.00

Anton Svendsen, Fjordvænget 10, Thorsminde

Caroline Schmidt Nielsen, Nørhedevej 19, Sønder Nissum

Sønder Nissum kirke søndag d.7.maj kl.10.00

Frederikke Haurbak Fröhlich; Klitvej 24, Sønder Nissum

Eifa Diana Savicka, Krogsgårdsvej 4. Sønder Nissum

Andreas Lefevre Mikkelsen, Klitvej 17, Sønder Nissum

GUDSTJENESTER

		Husby	Sdr. Nissum	Thorsminde
19.03	Midfaste	11.00	---	10.00
26.03	Mariæ Bebudelse	---	09.00	10.30
02.04	Palmesøndag	09.00	10.30	---
06.04	Skærtorsdag	10.30	---	09.00
07.04	Langfredag	---	9.00	10.30
09.04	Påskedag	11.00	10.00	09.00
10.04	2. påskedag	10.30	---	---
16.04	1.s.e.påske	---	10.30	09.00
23.04	2.s.e.påske	09.00 JWA	---	---
29.04		---	---	10.00 Konfirmation
30.04	3.s.e.påske	10.30	09.00	---
05.05	St. Bededag	09.00	---	10.30
07.05	4.s.e.påske	---	10.00 Konfirmation	---
14.05	5.s.e.påske	11.00	---	10.00
18.05	Kristi Himmelfartsdag	09.00	10.30	---
21.05	6.s.e.påske	---	---	09.00 JWA
28.05	Pinsedag	09.00	10.00	11.00
29.05	Anden pinsedag	10.30	---	---

JWA = Sognepræst Jesper W. Andersen, Staby. D.18.- 23.april samt d.20.- 21.maj varetages embedet af Jesper W. Andersen.

Kirkebetjeningen

Husby: Graver/kirketjener Maik Peter Niebel Tlf. 53927814.

Kirkevæрге: Henning Frederiksen Tlf. 97495451.

Formand Tage Andersen Tlf. 20330629.

Sdr. Nissum: Graver/kirketjener Tove Nøddebo Mortensgaard Tlf. 26651137.

Kirkevæрге Benny Petersen Tlf. 21145626. Formand Anette Lillevang Tlf. 29285383.

Thorsminde: Graver/kirketjener Janne Kristensen Tlf. 21429110.

Kirkevæрге: Poul Erik Sig Tlf. 23460947. Formand Anette Lillevang Tlf. 29285383.

Kirkesanger: Anette Yde. Tlf. 97141319 – 23632364.

Organist: Hanne Ørnberg. Tlf. 40349314 og Ole Toft 40454003.

Sognepræst: Jakob Sandal tlf. 97495108

Begravelsesformer ved kirkerne i pastoratet.

På kirkegårdene i Husby, Sønder Nissum og Thorsminde er der forskellige begravelsesmuligheder, - både kistebegravelser og urnenedsættelser.

I Thorsminde dog kun urnenedsættelser.

Da det har vist sig, at der kan være spørgsmål om, hvilke begravelsesmuligheder der findes på kirkegårdene, kommer der her lidt uddybende information.

Kistegravpladser

Traditionelle kistegravpladser: Her kan der placeres gravsten og gravstedet kan plantes til. Familien kan vælge selv at passe og vedligeholde graven eller man kan lave en aftale med kirkegårdens graver.

Kiste i plæne med plade: Her anbringes en granitplade, med navn og evt. data, i niveau med græsset. Der kan ikke plantes eller på anden måde pyntes på disse gravsteder. Der må placeres en nedgravet vase. Der indbetales et obligatorisk beløb for vedligeholdelse.

Kiste i plæne, anonym: Her er det ikke muligt at placere hverken gravsten, planter eller nedgrave vaser. Der kan anbringes buketter i området. Der indbetales et obligatorisk beløb for vedligeholdelse.

Urnegravpladser

Traditionelle urnegravpladser: Graven måler ca. 1 m². Her kan der placeres gravsten og gravstedet kan plantes til. Familien kan vælge selv at passe og vedligeholde graven eller man kan lave en aftale med kirkegårdens graver.

Urne i plæne med plade: Her anbringes en granitplade, med navn og evt. data, i niveau med græsset. Der kan ikke plantes eller på anden måde pyntes på disse gravsteder. Der må placeres en nedgravet vase. Der indbetales et obligatorisk beløb for vedligeholdelse.

Urne i traditionel kistegravplads: Det er muligt at få en urne nedsat i en traditionel kisteplads.

Urne i plæne, anonym: Her er det ikke muligt at placere hverken gravsten, planter eller nedgrave vaser. Der kan anbringes buketter i området. Der indbetales et obligatorisk beløb for vedligeholdelse.

Der findes flere informationer på vores hjemmesider:

www.husby-kirke.dk

www.sdrnissum-kirke.dk

www.thorsminde-kirke.dk

For uddybende spørgsmål kan kirkegårdsadministrationen v/Tove Nøddebo Mortensgaard kontaktes.

